

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

22^{de} jaargang No 4

Vrijdag 24 februari 2023

Meditatie

Kijk op de ziel

'Prijs de Heer, mijn ziel, prijs mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.'
Psalm 103: 1 en 2

Wanneer je honderd jaar terugsprak over de ziel, dan wist iedereen waar je het over had. Maar de ziel werd een 'oud' woord dat de moderne mens minder makkelijk in de mond nam. Want de wetenschap ging op zoek naar de ziel en vond haar niet. Dus bestaat de ziel niet. 'Wij zijn ons brein', zei Dick Swaab. Geen persoonlijkheid, geen ziel, geen 'ik', maar een chemisch proces in onze hersenen. Maar de laatste jaren mag de ziel weer. Er kwam meer ruimte voor dat wat niet te bewijzen is.

Het afgelopen seizoen spraken wij in de gespreksgroep op woensdagmorgen over de ziel. Dat deden wij aan de hand van het boekje van Martine Oldhoff: 'Kijk op de ziel'. Volgens haar is de ziel het unieke 'ik' van de mens, dat nooit los gedacht kan worden van God. Voor haar is de kerk een oefenplaats voor de ziel, omdat het daar gaat om onze 'ziel en zaligheid'. In de kerk zouden wij moeten zoeken naar voedsel voor de ziel. Voor haar is de zondagse eredienst het epicentrum van het 'winnen van de ziel' voor Christus. De mens mag met ziel en lichaam naar God gericht worden.

Nu is het echter ook een realiteit dat dit er zomaar bij in kan schieten in de kerk. Er moet immers zoveel gedaan en geregeld worden. We moeten aan de slag, relevant zijn voor de wereld, voor dorp en stad. Dit neemt volgens haar echter niet weg dat wij in de kerk best wat meer aandacht aan de ziel zouden mogen schenken. Voor de ziel die (soms) hongert en dorst naar Gods gerechtigheid.

Martine Oldhoff sluit haar boek af met: 'Je kunt er een beetje zenuwachtig van worden: dat het gaat om de ziel, jouw ziel, mijn ziel. Je kunt natuurlijk gewoon spreken van mensen of personen, maar ziel maakt het spannender. Het drukt uit dat er wat op het spel staat in dit leven: het reële ik met al haar bekommernis. Het reële ik van die ander en van mijzelf voor Gods aangezicht. Wie naar de ziel vraagt, vraagt namelijk ook naar de kern van iemands bestaan, naar waar hij zich toe verhoudt. Er is beweging mogelijk in de ontvankelijke ziel'. Op zondag 19 maart (ruilzondag) zal ik (samen met de gespreksgroep) in de morgendienstdienst extra aandacht besteden aan de ziel.

ds. Henry Dorgelo

Leesrooster

Za	25 febr.	Romeinen 5:1-11	Leven in vrede met
Zo	26 febr.	Romeinen 5:12-21	Door één mens
Ma	27 febr.	Romeinen 6:1-15	In dienst van God
Di	28 febr.	Romeinen 6:15-23	In dienst van de
Wo	1 maart	Numeri 10:11-36	Op weg met God
Do	2 maart	Numeri 11:1-9	Vuur van de HEER
Vr	3 maart	Numeri 11:10-23	Gedeelde last
Za	4 maart	Numeri 11:24-35	Onverzadigbaar
Zo	5 maart	Psalm 106:1-23	De zonde van onze
Ma	6 maart	Psalm 106:24-48	De zonde van onze
Di	7 maart	Numeri 12:1-16	Zo bescheiden als
Wo	8 maart	Numeri 13:1-3,17-24	De eerste druiven
Do	9 maart	Numeri 13:25-33	Beren op de weg
Vr	10 maart	Numeri 14:1-10	Bijgestaan door de

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Wijkberichten	4
Noord-West	4
Zuid-Oost	5
Wijk 1	5
Wijk 2 waarneming	5
Pastoraal werker	6
PaKaN!	6
Plaatselijk kerknieuws	6
Gezamenlijke berichten	6
Hervormde gemeente	7
Gereformeerde kerk	8
Vorming	8
Algemeen (kerkelijke) berichten	8
Gebedspunten	10
Kerkelijke adressen etc.	10
Posters en advertentie	11

Kerkdiensten

Zondag 26 februari

1^e Zondag in de 40-dagentijd

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur:	Ds. J.D. Vedders-Dekker, Markelo
Organist:	Riekus Hamberg
Ouderling van dienst:	Dhr. R. Stobbelaar
Kindernevendienst:	Alle groepen
Online:	www.kerkdienstgemist.nl www.kerkomroep.nl
Gastdames/-heer:	Mw. G. Geerlings Dhr. J. Vosjan Mw. M. Vosjan

Vinkenbuurt

10.00 uur:	Ds. P. de Vries, Beilen
Organist:	Margriet Hierink
Ouderling van dienst:	Mw. R. Noeverman
Kindernevendienst / Tienerdienst:	Geen

Ommen Samen kerk

19.00 uur:	Ds. J.A. Dekker, Lemele
Organist:	Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst:	Mw. A. van der Snel
Gastdame/-heer:	Dhr. A. van Dorland Mw. I. Noeverman

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur:	Ds. J. Schipper, Dalfsen
Organist:	Klaas Schaap
Ouderling van dienst:	Dhr. G. Warner
Kinderkerkdienst:	Alle groepen
Online:	www.kerkomroep.nl
Gastdame/-heer:	Dhr. en mw. Veerman

Witharen

09.30 uur:	Inloop met ontbijt
10.00 uur:	Ds. E. van Beesten, Noaberdienst
Ouderling van dienst:	Mw. H. van Beesten
Thema:	Ben je verzekerd?

Weekopening, -sluiting

Oldenhagen

Vrijdag 3 maart 18.30 uur:	Dhr. K. Schaap
-----------------------------------	-----------------------

Nijenhagen

Vrijdag 3 maart 19.30 uur:	Dhr. K. Schaap
-----------------------------------	-----------------------

Vrijdag 3 maart Wereldgebedsdag

Gereformeerde Kerk

19.30 uur: Viering in De Kern

Zondag 5 maart

2^e Zondag in de 40-dagentijd

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur:	Ds. L.M. Aangeenbrug, Hellendoorn
Organist:	Lydia Volkerink
Ouderling van dienst:	Dhr. J. Nijzink
Kindernevendienst:	Alle groepen
Online:	www.kerkdienstgemist.nl www.kerkomroep.nl
Gastdames/-heer:	Mw. J. Beniers Dhr. G.J. Hekman Mw. M. Hekman

U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

10.00 uur:	Ds. G.H. de Ruiter, Nijverdal
Organist:	Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst:	Mw. M. Hierink
Kindernevendienst / Tienerdienst:	Geen

Hervormd Centrum Samen kerk'

09.30 uur: 10-erDienst

Ommen Samen kerk

19.00 uur:	Ds. J. Tiggelaar
Organist:	Riekus Hamberg
Ouderling van dienst:	Dhr. G. Beniers
Gastheer:	Dhr. B. Scheppink

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur:	Ds. K. Jelsma
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	Mw. G. van Es
Kindernevendienst:	Alle groepen
Online:	www.kerkomroep.nl
Gastdames:	Mw. M. van Lenthe Mw. H. Grootens-Slotman

Witharen

10.00 uur:	Prop. mw. R. de Kok, Hulshorst
Organist:	Gert Olthof
Ouderling van dienst:	Dhr. P. van der Bent

Weekopening, -sluiting

Oldenhaghen

Vrijdag 10 maart 18.30 uur: Ds. J. Riemersma

Nijenhaghen

Vrijdag 10 maart 19.30 uur: Ds. J. Riemersma

Woensdag 8 maart Biddag

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur: Ds. J. Zondag. Dedemsvaart

Organist: Gert Diepeveen
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl

Gastdames/-heer: Mw. P. de Jonge
Dhr. H. Veurink
Mw. J. Veurink

Witharen / Vinkenbuurt Samen kerk

09.30 uur: Zie Witharen

Vinkenbuurt

19.30 uur: Ds. J.D. Wassenaar, Hellendoorn

Organist: Klaasje Hemstede
Ouderling van dienst: Dhr. H. Kippers

Ommen Samen kerk

19.30 uur: Zie Geref. kerk

Gereformeerde kerk

Witharen / Vinkenbuurt Samen kerk

09.30 uur: Ds. K. Jelsma
M.m.v. CNS Ommerkanaal

Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Mw. J. van der Bent
Afgewaardigde Hg: Mw. J. Schaapman

Ommen Samen kerk

19.30 uur: Ds. J.T. Baart
Organist: Klaas Schaap
Ouderling van dienst: Dhr. J. Slotman
Afgewaardigde Hg: Mw. M. Veneberg

Bij de diensten

Kindernevendienstproject tijdens de 40-dagentijd

Er kan van alles gebeuren: vrolijke dingen, maar ook dingen waar je verdrietig, bang of boos van wordt. Op weg naar Pasen vieren we dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. God maakt een nieuw begin en jij mag daarin meegaan. Verander je mee? De verhalen laten iets zien dat in deze hele 40-dagentijd steeds terugkomt: dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. Dat er een nieuw begin gemaakt kan worden, dat een nieuwe toekomst kan aanbreken. Daar hoef je niet zelf voor te zorgen: God maakt dat nieuwe begin voor jou. Aan jou de keus om erin mee te gaan.

'Verander je mee?' is het overkoepelende thema van deze

40-dagentijd. Al vanaf de eerste zondag, als we horen over Jezus in de woestijn, ontdekken we dat mensen keuzes kunnen maken. En dat God ons uitnodigt om te kiezen voor het leven.

Zondag 26 februari

Waar zeg je nee tegen?

Jezus is veertig dagen en nachten in de woestijn. Hij wordt door de duivel op de proef gesteld, maar geeft niet toe aan de verleidingen. Daarna laat de duivel hem met rust en komen engelen om hem te dienen. Jezus zegt 3 keer nee. Zouden wij dat ook kunnen? Tegen welke dingen kunnen wij nee zeggen?

Zondag 5 maart

Straal jij al een beetje?

Jezus gaat met drie leerlingen een hoge berg op. Jezus gaat er anders uit zien: zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleren worden wit als het licht. Mozes en Elia verschijnen aan hem en er klinkt een stem uit de hemel: 'Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde'. Jezus verandert dus. Veranderen wij ook? Op welke manier dan?

Zondag 26 februari Noaberdienst

Thema: Ben je verzekerd?

Deze dienst is voorbereid samen met de mensen die in de herfst van 2022 de Alpha cursus in Witharen hebben gevolgd. Omdat we elke cursusavond begonnen met een gezamenlijke maaltijd, gaan we dat voorafgaand aan deze dienst ook doen; samen ontbijten. Vanaf 09.30 uur staan de broodjes en het drinken klaar.

Om 10.00 uur, als iedereen ontbeten heeft, gaan we beginnen met de dienst. We zingen mooie liederen en we denken samen met Egbert van Beesten na over enkele vragen die tijdens de Alpha cursus verschillenden keren gesteld werden.

Na de dienst is er gelegenheid om, onder het genot van koffie of thee, degenen die de Alpha cursus in Witharen hebben gevolgd vragen te stellen.

Er is oppas aanwezig voor de allerkleinsten en voor de kinderen is er ook een programma. Iedereen van harte welkom! Samen zijn we (noaber)kerk!



5 maart Collecte Kerk in Actie-Zending Palestina 40-dagentijd



Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale

gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen.

De diaconieën

Hervormde gemeente

8 maart Deurcollecte Werelddiaconaat

Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen.

Noord-Ghana is een droge regio. Het is moeilijk om hier rond te komen van de opbrengsten van landbouw, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. De landbouworganisatie van de Presbyteriaanse kerk helpt Ghanese boerinnen met landbouw en verkoop. Als er weinig werk is op het land, verzamelen vrouwen de noten van de karitéboom, die in het gebied groeit. Ze maken er boter van, maar de winst is minimaal, omdat het proces zo arbeidsintensief en tijdrovend is. De kerk helpt



vrouwen om het proces te stroomlijnen door zich in groepen te organiseren en zorgt voor moderne werkplaatsen en betere oventjes. De vrouwen verwerken de noten nu op een efficiënte en milieuvriendelijke manier. De kwaliteit van de boter is zo goed, dat ze een betere prijs krijgen op de markt. 'Ik kan nu mijn gezin onderhouden en mijn kinderen naar school sturen', vertelt een van de vrouwen.

Hervormde diaconie

Collecten

26 februari

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

5 maart

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie KiA zending Palestina en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

8 maart

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie ZWO en Kerk
Uitgangen: KiA Werelddiaconaat Ghana / zending

Zondagskind

26 februari: Levi Veneberg
5 maart: Ivan Hekman

Kinderoppas

Ommen

26 februari: Doriene Boezelman
Marjon Drost
5 maart: Jennie Dankelman
Sandra Hulsman

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt

Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman.

Gereformeerde kerk

Collecten

26 februari

Ommen

1e Collecte: Algemene Christelijke Doeleinden
2e Collecte: Kerk
3e Collecte: ZWO

Noaberkerk Witharen

1e Collecte: Algemene Christelijke Doeleinden
2e Collecte: Kerk
3e Collecte: Noaberkerk
Zending: ZWO (Zending en Werelddiaconaat)

5 maart

Ommen

1e Collecte: Kerk in Actie Zending: Palestina Samen bijbellezen opent deuren
2e Collecte: Kerk
3e Collecte: ZWO

Noaberkerk Witharen

1e Collecte: Kerk in Actie Zending: Palestina Samen bijbellezen opent deuren
2e Collecte: Kerk

3e Collecte
Zending: ZWO

Noaberkerk
ZWO
(Zending en Werelddiaconaat)

8 maart

Ommen

1e Collecte: Project ZWO
2e Collecte: Kerk
3e Collecte: ZWO

Noaberkerk Witharen

1e Collecte: Project ZWO
2e Collecte: Kerk
3e Collecte: Noaberkerk
Zending: ZWO (Zending en Werelddiaconaat)

Kinderoppas

Ommen

26 februari: Karin Doldersum
Marlies Veldman
5 maart: Anne Lotte Heijink
Maartje Herbert

Witharen

26 februari: Marrie Noordegraaf
Jannie Bouwhuis

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Door een vergissing van ons is deze mevrouw niet vermeld:
Mw. J. Winters-Marissen, Patrijsstraat 2 27-1-1930

Mw. W. Boezelman-Derks
Mw. G. Bremmer-de Lange
Mw. A. Knecht-de Goede
Dhr. N.J. Verschoor
Mw. R. Enting-Reinders
Dhr. J. Dijk Sr.
Dhr. H.J. Hogenkamp
Mw. H. Timmerman-Willems
Mw. H.G. Huetink-Bosman
Mw. C. van Oort
Mw. N. van Eldik-Dame
Mw. H. Paarhuis-Runherd
Mw. A.G. Willems-Stirtjan
Dhr. G. Bolks

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Noord-West



Predikant: Ds. H. Dorgelo
✉ dsdorgelo@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: maandag vrije dag

Coördinator: J. Hemstede
✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

De laatste vier zondagen voor de 40-dagentijd mocht ik iedere zondag in Ommen voorgaan. Al die zondagen stond, volgens het Oecumenische Leesrooster, de Bergrede (Matteüs 5) centraal. Hierdoor kon ik de diensten/preken met elkaar verbinden, vooruitwijzen, terugverwijzen en rode draden aangeven. Centraal stond Jezus' visie op de gelovige mens. Een mens die is en niet de mens die moet zijn. De gelovige is niet iemand die aan allerlei regels moet voldoen om te voldoen, maar degene die mag ontdekken dat hij/zij mag leven vanuit het aanvaard zijn door God. Wij zijn geliefde kinderen van de Vader. Ons leven en handelen is vervolgens niet je strikt houden aan allerlei regels, omdat anders vader boos wordt, maar het leven vanuit het kinschap en je liefde voor de Vader. Hierin vinden wij onze voltooiing (uitleg van Mat. 5: 48: 'Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is'). Mooi om te horen dat u de continuïteit positief hebt ervaren.

Waar bin le d'r lene van?

Dit is het thema van de avonddienst in onze Streektaal op 12 maart. Maart is de dialectmaand en daarom deze dienst in de streektaal. Sinds 1996 is het Nedersaksisch een officieel erkende taal (1996 Europa/1998 Nederland). Van huis uit heb ik deze taal meegekregen. Het is de taal die mij het dichtst aan het hart ligt en waarin ik mij misschien ook wel het beste uit kan drukken. Ik zou het mooi vinden indien deze taal voor het nageslacht behouden zou blijven. Dit zijn mijn redenen om (met toestemming van de kerkenraad) deze dienst te houden. De gehele dienst, het bidden, zingen en spreken zal in onze streektaal zijn.

Vorig jaar en dit jaar heb ik deze dienst alleen voorbereid. Dat betekent zelf liederen en Bijbelgedeeltes uitzoeken en vertalen. Het zou mooi zijn indien er in Ommen mensen zijn die dit in de toekomst samen met mij zouden willen doen. U mag zich melden!

Tot Slot ...

Als u dit leest is de 40-dagentijd alweer begonnen. Wij gaan samen op reis naar Pasen, het feest van onze kerk en de kern van ons geloof. Wij hopen op een goede reis en een gezegende aankomst! Vrede en alle goeds!

ds. Henry Dorgelo

Zuid-Oost



Predikant: Ds. J. Tiggelaar

✉ dstiggelaar@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag

Coördinator: G. van Beesten-van Driessen

✉ herv-coördinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Zieken

Er zijn mij ook zieken bekend die op dit moment chemokuren ondergaan of hebben ondergaan en daarvan gevolgen ondervinden die het leven niet altijd even gemakkelijk maken. En er zijn mensen die nog altijd last hebben van de gevolgen van de covidinfectie of op dit moment met het virus besmet zijn. Maar niet iedereen wil genoemd worden in Kerkvensters. Iedereen mag, in de eigen omstandigheden, de hoop vestigen op de Heer, onze God. Laten we niet vergeten om hen, wanneer we hen persoonlijk kennen, tot hulp en steun te zijn. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek schroom dan niet te bellen, dan maken we even een afspraak.

Jubileum

Op 28 februari a.s. hopen dhr. en mw. D. Venema / A. Venema-Oldenhuis te gedenken dat zij 55 jaar geleden in het huwelijk

traden. Dit zullen zij in dankbaarheid gedenken, maar het zal niet uitbundig worden gevierd. We feliciteren hen met dit heuglijke feit en wensen hen Gods zegen op hun verdere levensweg.

Op 8 maart a.s. hopen de dhr. en mw. J. Pluim / W.H. Pluim-Pannen ook hun 55-jarig huwelijk te gedenken. Voor hen geldt hetzelfde als wat hierboven geschreven staat: ze zullen het in dankbaarheid gedenken, maar ook zij zullen het niet uitbundig vieren. Wel wordt er met de kinderen en kleinkinderen aandacht aan besteed. Ook voor hen onze hartelijke felicitaties en Gods zegen voor de toekomst.

Ds. Hans Tiggelaar

Wijk 1



Predikant: Ds. K. Jelsma

✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra

✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Bij de kerkdiensten

Op Biddag, 8 maart, mag ik samen met CNS Ommerkanaal de biddagdienst vormgeven. De hele dienst is gericht op kinderen en zal maximaal 3 kwartier duren. We zingen mooie liederen en ook zal het schoolkoor een bijdrage leveren. De 'preek' is een samenspraak met de kinderen. Uitgangspunt is het Onze Vader en met name de bede: Geef ons heden ons dagelijks brood. Uiteraard is iedereen, ook de ouderen, welkom. Bij de vorige scholendienst op Dankdag in Witharen ontstond er veel verwarring omdat op verschillende plaatsen verschillende aanvangstijden werden weergegeven. Voor de duidelijkheid: de dienst begint om 09.30 uur!

Doopzondag

5 maart is een doopzondag en 2 ouderparen hebben aangegeven hun kind te willen laten dopen. Het gaat om: Madelief Leonore Schutte, dochter van Karla en André en zusje van Lucas, Annemijn en Benjamin en Danique Spijkers, dochter van Astrid en Jeffrey en zusje van Sophie.

Kernactief

Op donderdagmiddag is er in De Kern vanaf 14.00 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten en spelletjes te spelen. Sjoelen en rummikub zijn hierbij het populairst. Ik heb gemerkt dat veel mensen niet van deze gelegenheid op de hoogte zijn. Vandaar dat ik het hier even onder de aandacht breng!

Ds. Kest Jelsma

Wijk 2 waarneming



Predikant: Ds. W. den Braber

✉ dsdenbraber@pkn-ommen.nl

Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel

✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Tenslotte

Zou u graag een gesprek willen, ook al voelt u zich niet met alle vezels met de kerk verbonden, maak gerust per mail of telefoon een afspraak. Voor gegevens zie onderstaand.

Ds. W. den Braber

Pastoraal werker



Predikant: Ds. W. den Braber
✉ dsdenbraber@pkn-ommen.nl

En verder.

In 't Vlierhuis is maandag 20 februari weer de eerste viering geweest sinds het coronatijdperk. Dat er nog vele mogen volgen. En laat uw oog nog eens gaan over de lijst met namen van gemeenteleden die hun woonplek in één van de zorgcentra of zorgplekken hier of elders gevonden hebben. En doet u mee met het georganiseerd omzien naar elkaar als ouderling, diaken of contactpersoon? Joaline Breteler, Gerda van Es, Gerri Horsman en Caroline Schuurhuis kunnen u er alles over vertellen. Een gesprek of een luisterend oor nodig? Zie boven voor mijn telefoonnummer of mailadres.

Ds. W. den Braber

PaKaN!



Verslag van de 10erDienst in de Noaberkerk

Op zondag 5 februari was er in de Noaberkerk een 10erDienst waarbij iedereen welkom was. Om 09.30 uur begonnen we met het ontbijt. Gebouw Irene was omgetoverd tot een grote ontbijtruimte met zoveel mogelijk tafels en stoelen en langs de kant een heerlijk ontbijtbuffet. Een mooie groep jongeren, ouders en andere belangstellenden vulden al snel de zaal. Na het ontbijt begon de dienst, die voor een groot deel was voorbereid door de jongeren. Het thema was: Groeien in Gods licht. Tips daarvoor zijn o.a. te vinden in de Bergrede van Jezus. Over de Bergrede hadden 2 jongeren een quiz gemaakt, die we met elkaar hebben gedaan. Na een inspirerend filmpje van Beam Denkstof (Hoe geloof je doordeweeks?), hebben we in groepjes doorgepraat over vragen als: Waar kun je erachter komen wat God van je wil? Welke tip zou jij iemand geven om te groeien in geloof? Een kort filmpje hierna liet zien, dat God graag wil dat we Hem zoeken en een relatie met Hem krijgen, dan komt de rest vanzelf. Het JeugdDiaconaat heeft daarna uitleg gegeven over welke mooie acties ze nog in de planning hebben en al hebben gedaan, zoals de Bingo in Oldenhaghen en de Kerstpakketten voor de jonge vluchtelingen. Het was mooi om met jong en oud op deze interactieve manier ons geloof te delen!

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhaghen
H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen
Saxenburg Medisch Centrum
J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg
Isala Kliniek
Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Hervormde gemeente
12-02 Mw. E. Touwen-Tempelman
Mw. H. Paarhuis-Runherd
19-02 Dhr. Meijerman
Dhr J. Grooters

Vinkenbuurt
12-02 Mw. J. van Spijker
19-02 Gerrit Hekman

Witharen gebouw Irene
29-01 Henk Slotman
05-02 Silvia Dragt

Gezamenlijke berichten

Aardbeving in Syrië

Na een bloedige burgeroorlog en een diepe economische crisis is Syrië getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen. Ook grote delen van Turkije zijn zwaar getroffen. In tegenstelling tot Syrië is er voor Turkije hulp van de eigen regering en van vele landen in de wereld. Het gebied in Syrië wordt bewoond door veel mensen die tegenstander zijn van het wrede bewind van Assad in Damascus. Daarbij komt dat Syrië voor buitenlandse hulpinstanties een stuk moeilijker toegankelijk is dan Turkije. Hierdoor dreigt Syrië in de hectiek van de berichtgeving te worden vergeten en onvoldoende hulp te krijgen. Goed is het daarom dat Kerk In Actie heeft besloten noodhulp te bieden aan Syrië. De diaconieën ondersteunen dit van harte. In plaats van een extra collecte hebben de diaconieën besloten om giften van de eigen gemeente te verdubbelen met een maximum van € 1.000,00. Wij willen u vragen uw gift over te maken op bankrekening NL46RABO0348904347 van de Hervormde kerk Ommen of op bankrekening NL77RABO0348904371 van de Gereformeerde kerk o.v.v. Hulp aardbeving Syrië. Wij zullen ervoor zorgdragen dat het geld tijdig zal worden doorbetaald aan Kerk in Actie. Namens de Syrische partnerkerken en Kerk in Actie dank voor uw gebed, bezorgdheid en hulp.

De diaconieën

3 maart Wereldgebedsdag Ommen

De viering is om 19.30 uur in De Kern. Hier vormen we een kring van gebed. De liturgie is dit jaar gemaakt door vrouwen uit Taiwan en heeft als thema: Zichtbaar geloven. Het thema is ontleend aan de Bijbeltekst: 'Ik heb gehoord van jullie geloof' (Efeziërs 1:15). Medewerking wordt verleend door een zanggroepje o.l.v. Willemien Gerritsen. U wordt van harte uitgenodigd voor deze viering. Ook kan de viering beluisterd worden via Kerkomroep Geref. kerk. Het motto van de vieringen van Wereldgebedsdag is: Samen bidden, samen vieren en samen delen. Wereldgebedsdag wordt altijd op de 1^{ste} vrijdag in maart gehouden. Het is letterlijk en figuurlijk een wereldgebeurtenis. Ieder jaar gaat op deze dag het gebed de wereld rond, gedurende 24 uur vinden ergens in de wereld gebedsbijeenkomsten plaats, worden dezelfde gebeden geboden en dezelfde schriftgedeelten uit de Bijbel gelezen. Het is dus een keten van gebed de hele wereld rond. Om samen delen 'handen en voeten' te geven, wordt er gecollecteerd voor verschillende doelen in Taiwan o.a. voor 2 projecten van het Leger des Heils: Changhua childrens Home Zij bieden zorg, onderdak en veiligheid aan kinderen die doorverwezen zijn door jeugdrechtbanken. Taipei Homeless Caring, een daklozen centrum. En aan: Taiwan Women's Development Association, hulp aan alleenstaande en kansarme vrouwen. Angel Tree Project fellowship Taiwan: hulp aan kinderen van gevangenen. The Single Parent Educational Foundation: hulp en educatie aan alleenstaande moeders. Light up a candle: hulp aan getraumatiseerde kinderen en tieners. Alle doelen kunnen uw bijdragen goed gebruiken en de collecte wordt dan ook van harte aanbevolen. Een bijdrage voor de

collecte kan ook overgemaakt worden op de Triodosbank:
IBAN: NL48TRIO 0390224839 t.n.v. Stichting Nederlands
Comité Wereldgebedsdag. Meer informatie over de viering
kunt u lezen op de site van Wereldgebedsdag Nederland.
Namens het plaatselijk comité, Evelien Achterberg

ZWO-doelen

Het komende jaar collecteren we voor ZWO-doelen in het land
Rwanda. Hiervoor zal worden gecollecteerd bij avondmaal-
diensten, bid- en dankdag. In de Gereformeerde kerk is dit ook
de bestemming van de spaardoosjes.

In Rwanda zijn drie projecten, waar we afwisselend aandacht
voor zullen vragen:

1. Opvang en scholing van kwetsbare kinderen
2. Kerk als plek voor hoop, hulp en verzoening
3. Met zusters werken aan gezond eten.

Op 8 maart, biddag, zal er worden gecollecteerd voor het
mooie tweede doel, in het stukje hieronder kunt u hierover
informatie lezen. Wij hopen op een mooie opbrengst van deze
collecte!

De Rwandese kerk is een plek van hoop, hulp en verzoening Bij
de Presbyteriaanse kerk in Rwanda staan jongeren, armen en
slachtoffers van de genocide centraal. Zeventig procent van de
Rwandese bevolking is jonger dan dertig jaar. Jongeren krijgen
trainingen, die hen toekomstperspectief geven in hun eigen
dorp. Arme gemeentelieden leren via betere
landbouwmethoden en spaargroepen, hun omstandigheden te
verbeteren. Voor mensen met trauma's vanwege de genocide
van 1994 organiseert de kerk gespreksgroepen, zodat ouders
en slachtoffers weer samen verder kunnen. Wij vragen uw
steun voor het werk van de kerk in Rwanda.

Wat kan de kerk doen met uw bijdrage?

Voor € 120,00 krijgt een jongere een training om een eigen
bedrijf te kunnen starten.

Voor € 215,00 wordt een spaargroep een jaar begeleid.

Voor € 277,00 wordt een gespreksleider over trauma's
opgeleid.

Samen zijn we de kerk in actie, in Nederland en in Rwanda.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op

NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. kerk

Rwanda. Kijk voor meer informatie op:

www.kerkinactie.nl/kerkrwanda. Alvast bedankt voor uw

steun.

ZWO-commissie

16 maart en 28 maart Jaartheme aan tafel:

Uitnodiging Witharen-Vinkenbuurt

Aan tafel kun je lekker bijkletsen, samen eten of samen een
spelletje doen. En daarvoor willen we alle betrokkenen bij Kerk
Witharen en Kerk Vinkenbuurt uitnodigen.

Eerst samen eten, daarna samen een spelletje Ganzenbord
spelen (aan het thema aangepast) en vervolgens nog even
gezellig napraten. Ruimte voor ontmoeting.

Er worden twee avonden georganiseerd, de eerste is op
donderdag 16 maart in gebouw Irene in Witharen en de
tweede is op dinsdag 28 maart in het Buurthuis in Vinkenbuurt.
Twee dezelfde avonden op verschillende dagen. U mag zelf
kiezen waar en wanneer u komt.

Als u wilt meedoen, kunt u zich aanmelden bij de organisatie of
via de intekenlijsten die op zondagochtenden rondom de
diensten in de kerken liggen.

Voor het koken van de maaltijden zoeken we vrijwilligers.
Wilt u een eenpansmaaltijd bereiden, dan kunt u zich melden
bij Eel Haayema. Afhankelijk van de aanmeldingen zal er een
buffet worden samengesteld. Dat kunnen stampotten zijn,
maar ook Italiaanse pastaschotels of nasi en bami.

De avonden beginnen om 19.00 uur met de maaltijd en zullen
tegen 21.00/21.30 uur eindigen.

Er zijn geen kosten verbonden aan het mee eten, wel is er een
bus voor een eventuele vrijwillige bijdrage voor de onkosten.

U bent vanaf 18.30 uur welkom.

We hopen veel mensen te ontmoeten op beide avonden.
Meldt u zich daarom voor 6 maart aan bij Herma, Klaas, Eel of
Janny. Heeft u een allergie (gluten, lactose, etc.), bent u
vegetarisch of zijn er andere dieetzaken, geef dit dan bij de
aanmelding door. We proberen hier dan zoveel rekening mee
te houden. Wilt u een dieetmaaltijd bereiden, geef dit dan ook
door. Het is handig om te weten hoeveel mensen er willen
koken en hoeveel er willen komen eten. We vragen dan ook of
u zich voor 6 maart wilt aanmelden. Alvast bedankt en tot
ziens!

Herma van Beesten

Eel Haayema (ook als u wilt koken)

Klaas Kollen

Janny Schaapman

18 maart Try-out musical Johannes de Doper

We zijn heel blij dat na het bericht in vorig Kerkvensters de
aanmeldingen binnenstromen! Daarom hebben we besloten
dat u / jij zich ook kunt aanmelden voor onze generale repetitie
/ try out op zaterdag 18 maart om 14.30 uur. Dat kan via email
musicalommen@gmail.com, via intekenlijsten op zondag na de
dienst of eventueel telefonisch bij Jan Meulenkamp.

Op VechtdalTV is al een klein voorproefje te zien. Hopelijk tot
de 18e!

De musicalgroep

Hervormde gemeente



Ouderenmiddag 9 februari

De Ouderencommissie mocht op deze donderdag weer veel
belangstellenden in het Hervormd Centrum begroeten. In
januari ging de lezing over een man die in 5 dagen een afstand
van 330 km, van Dahlenburg (in Duitsland) naar Gramsbergen,
al hardlopende heeft afgelegd. Dit kan gerust een prestatie van
de bovenste plank worden genoemd. En deze inspanning
bracht ook nog eens een aanzienlijk geldbedrag voor het KWF
op. In februari kwamen we bij elkaar om te luisteren en te
kijken naar een boeiende lezing over: 'De natuur in het
Vechtdal rond Ommen'. We zagen mooie dia's van planten,
o.a. de Vechtdalanjer, van dieren, vogels en vlinders die in de
omgeving van de Vecht en de Junner Koelanden kunnen
worden waargenomen. Ook kwam de wordingsgeschiedenis
van de Koelanden aan bod. Dit alles voorzien van duidelijke en
soms humoristische uitleg door dhr. Henk Ruiten. Voor wie van
de natuur houdt was het een mooie, maar ook een leerzame
middag. De Ouderencommissie doet haar best maandelijks een
lezing op een totaal ander gebied aan te bieden. Nog nooit
geweest? Maak het dan ook eens mee. U bent van harte
welkom.

De Ouderencommissie

9 maart Ouderenmiddag in het Hervormd Centrum

Aanvang 14.30 uur. Wij nodigen iedere belangstellende uit om
deze middag bij te wonen. Deze middag komt dhr. Ter Louw
ons het ontstaan van de voormalige spoorlijn OLD0, de
Overijsselsche Lokaalspoorwegmaatschappij Deventer Ommen,
uitleggen. Dit was de naam van de spoorlijn die van 1910 tot
1935 door Salland liep, langs de plaatsen als Deventer,
Diepenveen, Wesepe, Raalte en Lemelerveld en eindigde in
Ommen. Een lezing die wordt opgeluisterd met bewegende
beelden. Het belooft een gezellige middag te worden.

De Ouderencommissie

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij
Gerrit van Keulen of bij het Hervormd Centrum, Pr.
Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de
Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

05-02	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 146,10	€ 171,40	€ 118,90
Vinkenbuurt	25,20	26,35	
Kerk Vinkenbuurt	22,60		

12-02	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 152,90	€ 191,25	€ 136,45
Vinkenbuurt	28,70	25,20	
Kerk Vinkenbuurt	26,20		

Giften

Voor de kerk
€ 15,00 via H.V.D.
€ 10,00 via mw. I. Grootemarsink
€ 23,60 en € 25,00 via mw. M Reurink
€ 30,00 via ds. H. Tiggelaar
Voor de diaconie
€ 20,00 via mw. B. Kroon
Voor Syrië
€ 15,00, € 25,00 en € 50,00

Hartelijk dank



Vergaderingen

6 maart	Wijkraden 1 en 2
13 maart	Moderamen Kleine Kerkenraad
20 maart	Kleine Kerkenraad
27 maart	College van Kerkrentmeesters
27 maart	Diaconie

Actie Kerkbalans 2023

Op zondag 5 februari hebben wij u kunnen meedelen dat de voorlopige opbrengst van de actie Kerkbalans het mooie bedrag van € 347.364,00 heeft opgeleverd. Inmiddels zijn we een aantal weken verder, zijn de meeste gegevens verwerkt en zijn er nog enkele bijdragen binnengekomen. De voorlopige opbrengst komt hiermee op een bedrag van € 354.175,76. Wanneer de totale opbrengst bekend is zullen wij dit in Kerkvenster meedelen. We zijn zeer tevreden met het tot nu toe behaalde resultaat. Het CvK wil dan ook iedereen bedanken die aan dit mooie bedrag heeft bijgedragen. Ook willen we de ouderlingen/contactpersonen bedanken voor hun inzet om deze actie weer tot een succes te maken.

Simone Hogenkamp, secretaris CvK

Collecten

01-01	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 159,40	€ 102,85
Witharen	20,20	14,71
ZWO		88,20
Noaberkerk		19,80

08-01	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 335,91	€ 199,10
Witharen	30,20	24,55
ZWO		200,50
Noaberkerk		45,80

15-01	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 278,53	€ 235,60
Witharen	50,30	51,70
ZWO		125,10
Noaberkerk		58,70

22-01	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 331,25	€ 211,40

Witharen	28,85	42,40
ZWO		177,16
Noaberkerk		35,50

29-01	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 407,20	€ 212,30
Witharen	49,90	38,30
ZWO		197,10
Noaberkerk		53,00

Overzicht januari

Collecten via bank	€ 535,00
Giften	€ 301,34

Hartelijk dank

Vorming

25 februari Wandelen

De wandelgroep Lazama gaat weer wandelen op zaterdagmorgen 25 februari! We verzamelen om 08.30 uur op de parkeerplaats bij de Voormars/Markt. Zoals gewoonlijk wordt er ca. 10 km gewandeld o.l.v. onze gids Henk Stegeman. Onderweg (of aan het eind van deze wandeling) kunnen we genieten van een consumptie voor eigen rekening, maar het is ook praktisch om wat proviand mee te nemen. Iedereen is van harte welkom! Heb je nog niet eerder met ons gewandeld, heb je eventueel belangstelling of vragen, of heb je nog suggesties voor wandelroutes: meld je aan of informeer bij Herman Tip.

Algemeen (kerkelijke) berichten

Regionaal

19 maart Het Sallands Bachkoor met 'Bach in 6-en' bij

Zes bekende cantates en motetten, van J.S. Bach.
Het koor staat o.l.v. Leendert Runia en wordt begeleid door het Nationaal Symfonisch Kamerorkest en de organist Jan de Roos. Verder werken als solisten mee Marijke Beute, mezzosopraan, Mattijs Hoogendijk, tenor en Jitze van der Land, bas.
Wij heten u van harte welkom in het zalencentrum De Hoofdhof, Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle/Berkum.

23 maart Bijeenkomst in het Vechtgenotenhuis

Beerzerweg 5d 7731 PA Ommen
Regionale Pastorale Inspiratie en
Ontmoetingsavond (voorheen
ambtsdragersconferentie)



Omdat er maar 30 mensen een plek kunnen krijgen hebben wij een reservedatum op 30 maart gepland.

Thema: Hoe kunnen wij elkaar helpen?

Vanaf 19.30 uur ontvangst, 19.45 uur opening.

De missie van het Vechtgenotenhuis is om met dit huis een plek te bieden waar mensen hun verhaal kunnen vertellen, met lotgenoten kunnen praten over kanker, maar ook waar diegenen die dicht naast je staan een kop koffie kunnen komen drinken. Bij opgave graag vermelden of u op 23 maart of op 30 maart komt. Dit kan tot 20 maart.

Kom en laat u verrassen en inspireren door de verhalen en de activiteiten! Deze uitnodiging is voor ouderlingen, diaconie, contactmedewerkers en verder iedereen die geïnteresseerd is. Namens het comité van voorbereiding, mw. Gineke Peltjes,

Bestel potgrond, help vervolgde christenen

Hallo iedereen,

Miljoenen vervolgde christenen hebben geen eigen Bijbel. Omdat Bijbels in hun land verboden zijn of omdat ze te arm zijn om er zelf één te kopen. Daarom organiseert Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen) de potgrondactie 'Plant een Bijbel'. Deze actie werkt heel simpel: u bestelt dit voorjaar uw potgrond (40L per zak) bij HVC en dankzij de opbrengst krijgen vervolgde christenen in onder meer Afghanistan, China, Iran, India en Pakistan een eigen Bijbel. Hebt u geen potgrond nodig? Dan is doneren voor Bijbels ook mogelijk. Voor € 6,00 geeft u al iemand een eigen Bijbel.

Via www.stichtinghvc.nl/planteenbijbel kunt u bestellen of doneren. Bestellen kan tot 28 februari.

Bij het bestellen van potgrond kunt u op de HVC-website ons adres als afhaaladres kiezen: Ommeresstraat 5. Op zaterdag 18 maart kan de bestelde potgrond tussen 10.00 tot 14.00 uur bij ons worden opgehaald. Mocht u daarvoor niet in de gelegenheid zijn, neem dan even contact met ons op. Ook wanneer u liever via een formulier bestelt i.p.v. online. Wij hebben formulieren beschikbaar. Van de opbrengst van twee zakken potgrond kan één Bijbel worden uitgedeeld.

Steeds meer mensen haken aan bij de actie Plant een Bijbel. Het aantal potgrond-afhaalpunten in heel Nederland is dit jaar gegroeid naar meer dan 140. Dat is maar goed ook, want de vraag naar Bijbels neemt alsmaar toe. HVC brengt de Bijbels naar afgelegen gebieden en deelt ze uit in gevangenissen. Daar waar nodig smokkelt HVC de Bijbels een land in. Steeds weer overheerst dankbaarheid, wanneer vervolgde christenen hun eigen Bijbel ontvangen. HVC droomt ervan om in 2023, dankzij de potgrondactie, 7.500 Bijbels uit te delen. Hoeveel Bijbels neemt u voor uw rekening?

De actie Plant een Bijbel is een jaarlijks terugkerende actie van Stichting HVC en zij wil naast vervolgde christenen staan en met hulp en medeleven een verschil maken in hun situatie. Het is de Bijbel die gelovigen wereldwijd verbindt. Laten we er daarom voor zorgen dat zo veel mogelijk mensen een eigen Bijbel kunnen lezen, nu het nog kan!

Lees meer op: www.stichtinghvc.nl/planteenbijbel

Egbert Jan en Els Zwart

Nieuwe voorzitter voor De Akker

Blij en dankbaar mogen we melden dat De Akker een nieuwe voorzitter krijgt in de



De Akker
Christelijk boekenhuis

persoon van Agnita Sanderman-Hoff, als opvolger van de huidige voorzitter Couzijn Bos. Eerder was zij al actief betrokken bij het werk en de oprichting van De Zaaier en dus bekend met het werk van De Akker. De overdracht vindt plaats in de eerstvolgende bestuursvergadering. Daarnaast is er nog een open vacature door het vertrek van Hennie Veldhuis. Stichting Christelijk Boekenhuis de Akker is een interkerkelijk non-profit instelling, wordt gerund door een enthousiaste groep van ruim 60 vrijwilligers en heeft als doel:

Evangelisatie, de verspreiding van Gods Blijde Boodschap in Bijbel, boek, muziek en beeld; digitaal en in print.

Het bieden van ruimte voor rust, ontmoeting en verdieping van geloof voor onze klanten en vrijwilligers. In werkritme, als mensen hun werk verliezen of juist weer aan het werk willen.

Ondersteuning van goede doelen voor Twenterand en omgeving, in overeenstemming met onze doelstellingen voor evangelisatie en diaconaat.

U bent welkom voor koffie en een goed gesprek in De Akker, Westeinde 305, Vriezenveen. Meer informatie vindt u via www.akkerboek.nl en via Facebook/deakker

Open Huis Theologische Vorming Gemeenteleden

In augustus/september hopen we DV het 21^e cursusjaar te beginnen van de Theologische Vorming gemeenteleden. Wij zien graag uit naar gemeenteleden die deze cursus willen volgen. Hebt u belangstelling en wilt u meer weten uit de bijbel en uw geloof versterken, dan is deze cursus een goede mogelijkheid. De TVG is een cursus voor mensen die meer willen weten van God, geloof en kerk. Ons uitgangspunt is het geloof dat de Bijbel het Woord van God is. Geïnspireerd door de Heilige Geest, nog altijd actueel in onze tijd. De cursus wil mensen laten groeien in kennis en inzicht. Daarnaast is ons verlangen mensen toe te rusten tot een taak in de gemeente. De cursus biedt ook ruimte om samen met de andere cursisten door te spreken over de onderwerpen. Een van de tweede jaars cursisten schreef het volgende:

Twijfel je of de cursus TVG wel iets voor jou is? Zelf had ik ook mijn twijfels: past het wel bij me? Heb ik wel voldoende basiskennis? Pas ik wel in de groep? Omdat je de eerste lessen vrijblijvend mocht volgen heb ik toch de stap gezet en nu, twee jaar later ben ik daar nog steeds heel blij mee. Ik kijk altijd weer uit naar de volgende cursusochtend, want het is erg interessant, heel leerzaam en spoort je aan om zelf ook verder onderzoek te doen in de Bijbel en het christelijk geloof. Het geeft je handvatten, achtergronden en kennis op allerlei gebied. Van dogmatiek tot ethiek, kerkgeschiedenis en pastoraat. Ik vind het ook prettig dat elk vak door een andere docent gegeven wordt, dat houd je scherp en biedt inzichten vanuit meerdere invalshoeken. Onze groep cursisten is erg gevarieerd, qua leeftijd, maar ook de achtergronden zijn allemaal verschillend. We staan echter allemaal open voor elkaar, alles kan besproken worden wat prachtige gesprekken oplevert. Zo zie je maar, genoeg redenen om deze cursus te gaan volgen! Twijfel dus niet langer, maar meld je aan. Je bent van harte welkom.

De cursus wordt gehouden om de veertien dagen van eind augustus tot eind maart. De locatie is Hervormd centrum Sion, Johannes Vermeerstraat 2 in Rijssen. De lessen beginnen om 09.00 uur, met een pauze van 10.00 tot 10.15 uur en sluiten om 12.15 uur. Elke morgen worden er 3 lessen gegeven.

De vakken zijn: Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Dogmatiek, Ethiek, Gemeente opbouw, Pastoraat en Catechetik.

Heeft het bovenstaande uw aandacht getrokken, en wilt u meer over de cursus weten, dan kunt u gebruik maken om een zaterdag mee te doen met de cursus. U kunt op zaterdag 11 maart de lessen Gemeenteopbouw, Kerkgeschiedenis en Dogmatiek of op zaterdag 25 maart de lessen Nieuwe Testament, Gemeenteopbouw en Kerkgeschiedenis bij wonen. U bent van harte welkom. Neem eens een kijkje voor een indruk en onderga de sfeer. Misschien helpt zo'n bezoekje bij het nemen van een beslissing om aan de cursus deel te nemen. Vanzelfsprekend kunt u deze ochtend ook alle gewenste inlichtingen krijgen. Voor inlichtingen kunt u ook terecht bij de cursusleider ds. K.A. Hazeleger of bij de secretaresse mw. Ria Harbers, ✉ tvgrijssen@gmail.com.

Bij deelname aan een van de open dagen graag een berichtje naar de secretaresse.

Gezocht: bandgenoten!

De band Timeless komt uit Ommen en bestaat op dit moment uit vijf personen (pianist, (akoestisch)gitarist, drummer en twee zangeressen), met allemaal een passie voor muziek. Onlangs heeft onze mannelijke zanger afscheid van ons genomen. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe mannelijke (lead)zanger! Wij zijn ooit begonnen met het begeleiden van jeugddiensten in de Gkv in Ommen. Inmiddels worden we ook regelmatig gevraagd een dienst te begeleiden in andere kerken en hebben we in het afgelopen jaar meegewerkt aan een kerstconcert. Zelfs een avondje popmuziek hoort er soms bij. Heb jij een passie voor muziek, wil/kun je solo- en meerstemmig zingen en heb je zin

timeless

om een keer met ons mee te zingen? Neem dan contact met ons op! Ter versterking van onze band zijn ook aanmeldingen voor zangeressen of mensen die een instrument bespelen welkom. Dus zou je het leuk vinden om met ons mee te doen, ook dan komen wij graag met je in contact. Repetitieavond in onderling overleg.

✉ minke@jeffreypaarhuis.com



Gebedspunten

Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we God danken en prijzen voor alles wat Hij geeft. Voor Zijn liefde, Zijn genade en Zijn geduld met ons. Hem komt de dank, de eer, de lof en de macht toe tot in eeuwigheid!



Laten we bidden dat we in de 40-dagentijd voor Pasen tijd zullen nemen voor bezinning en inkeer. Dat we steeds meer zullen beseffen wat Jezus, uit liefde voor ons, heeft gedaan en dankbaar Gods genade zullen aannemen.



Laten we bidden om Gods nabijheid, kracht en troost voor alle mensen die zijn getroffen door de aardbeving in Syrië en Turkije. Laten we ook bidden dat de hulpverlening voorspoedig mag verlopen.



Laten we God danken dat we op Wereldgebedsday (3 maart) in vrijheid in Nederland kunnen deelnemen aan de wereldwijde keten van gebed.



Laten we bidden om Gods zegen en leiding voor het nieuwe World Servants project, waarvoor jongeren zich kunnen aanmelden.



Laten we bidden voor alle vrouwen uit Ommen en omgeving die hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dat de uitslag goed mag zijn en dat er behandeling mogelijk zal zijn voor hen voor wie de uitslag niet goed is.



Laten we God danken voor de financiële middelen die zijn binnengekomen bij de actie Kerkbalans. Dank God voor de bereidheid bij mensen om de kerk financieel te ondersteunen.



Laten we bidden om Gods leiding en zegen bij de zoektocht naar 2 nieuwe predikanten en een jeugdwerker voor onze gemeentes.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 10 maart. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 28 februari voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail:

(Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

IBAN Banknummers

Hervormde gemeente

Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00

Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90

Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47

Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19

Gereformeerde kerk

Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12

De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76

Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71

Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71

Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12

Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46

Gezamenlijke nummers

PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68

Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02

ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87

Diaconie Hg



Kerk Hg



Geref. kerk



Website

PKN gemeenten Ommen:

www.pkn-ommen.nl

✉ info@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente

Kerkenraad

Praeses: Dhr. M. Dunnewind

Scriba: Mw. G. Westerhof

✉ herv-scriba@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie

Commissie bijstand

✉ commissiebijstand@pkn-ommen.nl

✉ herv-diaconie@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ☎ 451338

Dhr. H. Kortman

Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur

✉ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman

✉ herv-kerk@pkn-ommen.nl

B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman

✉ herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg

Mw. B. Bijl-Goor

✉ vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Hervormd Centrum

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan
✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken
van 10.00 tot 11.30 uur.

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde
kerk.

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. G. Warner
1^{ste} Scriba: Mw. A. Buiten-Kleinjan
✉ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:
- Via kosten/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang
van De Kern
- ✉ ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ☎ 451206
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen
✉ dekern@pkn-ommen.nl

Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:

Ma-di-do: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur
Donderdag: Kernactief 14.00-16.00 uur
Zaterdag: 09.30-11.00 uur

Gebouw Irene

Contactgegevens:
✉ witharen@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

Verkoop via de bank:

Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr.
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten.

Verkrijgbaar zijn:

Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00

Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) € 5,00

Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00

De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de
Hervormde kerk gebruikt worden.

Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind

Posters en advertentie

Naast de zondagse erediensten kunt u door de week ook
terecht in onze gebouwen voor uw:

Vergadering	Bruiloft
Verjaardag	Receptie
Jubileum	Oefenruimte
Diverse koffietafels en buffetten	

Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen
met de beheerder van:

Hervormd Centrum

Pr. Julianastr. 8, 7731 GH Ommen

☎ 0529-456044

✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl



De Kern – Gereformeerde kerk- en zalencentrum



De Kern is een gastvrij
zalencentrum met een ruim
aanbod aan zalen voor diverse
doeleinden.

Daarnaast verzorgen wij graag
uw receptie, lunch en buffet.
Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
☎ 0529-451206
✉ dekern@pkn-ommen.nl

Gebouw Irene

Balkerweg 56, 7738 PA Witharen

✉ witharen@pkn-ommen.nl



Bent U verzekerd?!

Noaberdienst 26 februari

Spreker: Egbert van Beesten & Alpha deelnemers
Locatie: Gebouw Irene Witharen
Half 10 staat de koffie en een broodje klaar
10:00 aanvang dienst
WELKOM!



WERELDGEBEDSDAG

ZICHTBAAR

GELOVEN

'Ik heb gehoord van jullie geloof'

Efeziërs 1 : 15



Meer info op <https://www.wereldgebedsdag.nl> of scan



VRIJDAG 3 MAART 2023



PKN OMMEN PRESENTEERT:

MUSICAL JOHANNES DE DOPER

VAN DEN BERG & LIP

ZATERDAG
18 MAART

19.30 UUR:
VOORSTELLING

14.30 UUR:
TRY-OUT

GEREFORMEERDE KERK
BOUWSTRAAT, OMMEN



ESTHER VAN DER LINDE FOTOGRAFIE



Toegang is gratis
Aanmelden via
musicalommen@gmail.com